



Kabouter Speurtocht

15 feb t/m 2 mrt



www.zomerkunstbaarn.nl



In 16 etalages in de Laanstraat wonen tijdelijk kabouters. Kan jij ze allemaal vinden?

Tip: Begin in de Brinkstraat en loop via de Brink naar de Laanstraat, dan kom je alle huisjes tegen in de volgorde van de vragen.

Kabouters zijn echte creatievelingen. In hun vrije tijd vinden ze het leuk om te schilderen. Deze winter hebben ze hard gewerkt aan hun eigen kunstroute. Ze zijn stiekem naar museums gegaan om echte kunstwerken te bewonderen en zijn zelf aan de slag gegaan. Er zijn 16 kabouterhuizen te vinden in de Brinkstraat en Laanstraat. Vind jij in elk huisje een kunstwerk?

Win een cadeaubon van € 25,--!

Beantwoord minimaal vijf vragen en stuur je antwoorden naar info@zomerkunstbaarn.nl of lever ze in bij Thuis @ Baarn. En weet je wat het leuke is? Met vragen over kunst, zijn alle antwoorden goed. Het is namelijk maar net wat jij erin ziet. Uit de inzendingen worden drie winnaars getrokken, die winnen een cadeaubon t.w.v. € 25,- van Centrum Baarn.

Speurtocht Vragen

1. Picasso (*Discus Maassen, Brinkstraat*)

Abstracte kunst is kunst die niet lijkt op hoe iets er in het echt uit ziet. Wat denk jij dat er op het schilderij te zien is?

2. De Schreeuw - Edvard Munch (*De Smaecken van Hamelink*)

Inspiratie halen kunstenaars vaak uit wat ze meemaken. Deze kunstenaar was aan het wandelen en zei: "Het leek alsof hele natuur aan het schreeuwen was". En dat is wat hij probeerde te schilderen. Waarvan ga jij wel eens schreeuwen?

3. Arrival of Spring - David Hockney (*Alexanderhoeve Kaas*)

In dit kabouterhuisje kijk je zo naar buiten. Bij ons is het nu winter, is dat bij dit kabouterhuis ook zo? Waaraan kan je zien welk seizoen het is op het schilderij?

4. Red Heart - Keith Haring (*Bakkerij Kuiper*)

Een vrolijk hart kunnen we allemaal gebruiken. Deze kunst heet pop-art (populaire kunst). Hoeveel poppetjes tel jij?

5. Kat & Vogel - Corneille (*Bruna*)

Corneille heeft zelf leren schilderen en was dol op de volgende figuren: vogels en bloemen. Welke dieren zie jij op het schilderij?

6. Calder (*Hogeveen*)

Kunst is niet alleen schilderen. Kunst kunnen ook beelden, objecten of sculpturen zijn. Waar zie jij een kunstobject aan het plafond hangen?

7. View at Rouelles, Le Havre - Claude Monet (*Holland & Barret*)

Monet maakte prachtige schilderijen van natuur, bloemen en tuinen. Hij wist de magie van de natuur te vangen in zijn kunst. Welke kleuren zijn er gebruikt in het schilderij?

8. Mark Rothko (*Scharreislagerij Vonk*)

Deze Amerikaanse schilder hield van grote kleurvlakken, meestal 2 of 3 op een schilderij. Aan welk seizoen doet dit schilderij jou denken? Lente, zomer, herst, winter? Of aan heel iets anders?

9. Campbell's Soup Cans - Andy Warhol (*Kruidvat*)

Alledaagse objecten kunnen ineens kunst worden. Pop-art kunstenaar Andy Warhol maakte kunst van alledaagse dingen zoals soepblikken en spaghetti verpakkingen.





Van welk alledaagse voorwerp zou jij een kunstwerk willen maken?

10. The Corn Poppy - Kees van Dongen (*Schoffies & Kloffies*)

Deze schilder hoorde bij een groep kunstenaars die ze de "Wilde Beesten" noemden, omdat ze felle kleuren gebruikten. Welke felle kleur zie jij in het schilderij?

11. Jackson Pollock (*Thuis @ Baarn*)

Een action painter: Pollock gooide, kliederde en spetterde met zijn verf. Of liet het van de kwast af druipen. Misschien wil jij dat ook eens proberen? Mag jij van papa/mama denk je met verf kliederen en spetteren?

12. Stilleven met sinaasappels en walnoten – Luis Meléndez (*C'est Bon*)

Dit soort schilderijen noem je 'stillevens', dat is een schilderij van dingen die stilstaan, zoals fruit, bloemen of andere voorwerpen. Ze worden neergezet, zodat ze er samen mooi uit zien. Welk eten zie je op het schilderij?



13. Rainbow Party – Mr. Doodle (*MOOIE D.R.O.P.*)

Een doodle is een snel, grappig tekeningetje, zoals een smiley of een kringetje. Mr. Doodle maakt zo graag doodles dat hij zijn hele huis volgetekend heeft. (Tip: google naar 'the doodle house timelapse') Waar zou jij doodles op willen tekenen? De stoel, de muren, de vloer, of.....?



14. Who's afraid of red, yellow and blue III - Barnett Newman (*Siersma Wijnadvies*)

Niet iedereen vindt kunst mooi. Dit schilderij is in het echt meer dan 5 meter breed en 2 meter hoog! En iemand vond het zo lelijk dat hij het met een mes kapot stak. Gelukkig kon het gemaakt worden. Welke kleur maakt jou bang? Of juist vrolijk?

15. Compositie C - Piet Mondriaan (*CEES*)

Mondriaan was een kubist, hij hield van vierkanten en de primaire kleuren rood, geel en blauw. Hoeveel vierkanten tel jij?

Bonusvraag: Welk kunstwerk in dit kabouterhuis is recent verkocht voor 5,9 miljoen euro?

Antwoord: De banaan op de muur is een kunstwerk genaamd 'Comedian' van Maurizio



16. De Broek van Meuke Albertje – Jopie Huisman (*Schoenmakerij Kars, Nieuwstraat*)

Een onderbroek! Dat is grappig! Maar het schilderij ziet er door de kleuren ook een beetje somber uit. Wat voor gevoel krijg jij van dit schilderij?

Winkels die meedoen:

Discus Maassen (Brinkstraat), Smaecken van Hamelink, Alexanderhoeve Kaas, Bruna, Bakkerij Kuiper, Hogeveen Mannenmode, Holland & Barrett, Vonk Scharrelslagerij, Kruidvat, Schoffies & Kloffies, Thuis@Baarn, C'est Bon, MOOIE D.R.O.P., Siersma Wijnen, CEES, Schoenmakerij Kars.

De prijzen zijn gesponsord door: Centrum Baarn.



De kabouterspeurtocht is een initiatief van:



Deze vragen zijn ingevuld door:

Naam: _____

E-mailadres: _____

